

נכתב ע"י: [kobi.tora@gmail.com](mailto:kobi.tora@gmail.com)  
(תגובות הארות והערות יתקבלו בברכה)

## לוותר או לא?!

**אביש':** תראה דניאל, בדיוק הבוקר התיישבתי על שורת פקודה חדשה, המוצר בפיתוח זה צריך לקחת תקופה עד ההרצה הראשונית, אני אהיה עסוק עד מעל הראש לפחות בשלשה חודשים הקרובים, גם קיבלתי קידום לראש צוות מפתחי תוכנה, כך שאין לי רגע לנשום.

**דניאל:** אבל - - -

**אביש':** כן, אני שומע.

**דניאל:** אתה שומע ולא מקשיב!

**אביש':** לא, אני מקשיב - - -

ת'אמין לי אם לנשום זה לא היה שריר בלתי רצוני אולי הייתי מוותר גם על זה.

מה ש"ס מי ש"ס...

ת'לא מבין, לא כולם נולדו ללמוד.

יש אנשים שהם נולדו להיות רבנים, ויש אנשים שנולדו לפרנס את המשפחה. זהו מצידי זה סגור. שלח לסל מיחזור. ואם בעתיד אתפנה אולי אשחזר ואחזור אליך.

**דניאל:** אביש' תקשיב, מדובר על שעה ביום, לא על כל היום, כול'ה שעה אחת, ויש לך דף אחד, עוד יום ועוד יום, אחרי כמה חודשים יש לך מסכת - - -

**אביש':** דניאל, אתה לא בראש שלי - - -

**דניאל:** אביש', תן לי רגע לסיים!

**אביש':** אוקי.

**דניאל:** אתה כל יום מול המחשב שורה שורה לפה שורה לשם, מחר עוד יום עבודה, בסדר אתה תפוס כל היום בין "רגיסטרים" כאלו ואחרים, עסוק מעל הראש בעוד כמה "נונסטפים", אני מכיר את'זה מקרוב... אבל יש משהו אחר - - -

תרטיב קצת את הנפש בשעה אחת של גמרא,

קצת נשמה,

תפיג את המתח של העבודה,

הלוגיקה התלמודית, השאלות הסוערות, הים האינסופי, תחושת ההזדהות עם איתני ארץ, מול מצוקי תהום בירידה לפרטי פרטים וסידורם בהבנות מוצקות מול תהיות עכשוויות, מענה לשלל בעיות אקטואליות בהגדרת סבך הבעיות בנושאי נדל"ן, נזיקין, פסיכולוגיה ותובנות אנוש.

בא תנסה קצת.

על מה דיברנו, על "שעה" ביום!

שעה!

זהו.

**אביש':** ת'שמע דניאל - - -

הפכת כבר ל"רבאן",

אני לא בא לפגוע בך כלל.

אבל זהו זה,

כבר בשיעורי תנ"ך למדנו "אפס כי לא יהיה בך אביון" (דברים טו, ד).

התורה כבר הכירה את האנשים כמוך שהחליטו בין לילה להיות חכמים, ולהפוך את היוצרות ובדיוק על זה אמרה התורה, תיזהר! תדאג שלא תהיה אביון.

אתה עצמך צריך להיות זהיר שמא תהיה אביון.

לכן אני עובד.

לכן אני כל היום מול המחשב.

לכן אני טרוד.

לא רוצה עזרה מאף אחד.

אני רוצה להתפרנס בכבוד.

בא ניפרד כידידים! - - -

**דניאל:** אביש' אהובי, אני בסה"כ פתחתי לך חלון. - - -

**אביש':** קלטתי דניאל!

לא מתוך רוע- אבל... אני סוגר באיקס האדום!

אולי אתה תחשוב קצת הפוך. אם כל היום תשב ותלמד. מי יעזור לך לכסות את האשראי.

הבאתי לך מקרא משיעורי תנ"ך, יש ציווי. יש תובנה. יש ספר דברים, שמדבר איתך.

**דניאל:** אביש' אני שמעתי את הפסוק שאתה מצטט מזיכרון המופלא...

אולי אם הייתי יודע את הש"ס כבר הייתי משיב לך.

אני בטוח ששעה ביום לא תזיק לי לפרנסה - - -

מי יודע?! אולי רק תועיל לי.

אני חושב הפוך על הפוך, אם הייתי כבר במחזור הקודם של הש"ס, אולי הייתי עונה לך וחולק על

טענותיך החזקות.

אני מרגיש שהצדק איתי.

ולך אני אומר, זכור שבשני קליקים תוכל לשחזר בעת הצורך. בעת זמנך הפנוי תחשוב על מה

שאמרתי. לא תפסיד בביזנס' משעה אחת פחות. תרוויח דרך חיים עם טווי של תלמוד.

אני מנתק את המסנג'ר מתוך תחושה שאתה מחמיץ משהו מתוק...

\* \* \*

אוי, רבש"ע! אני באמת שלא התכוונתי להיות "מטיף" בסך הכל הרי זה דבר ברור שכמו שאביש'

טוען לא כולם יהיו רבנים גם אם ילמדו, שהרי אלף נכנסים למקרא ורק עשרה יוצאים להוראה וכו',

אבל בדיוק אותה טענה יש על כל האנשים שהשקיעו את כספם, כמה עשירים כבר יש... האם כל

אלה שעבדו כל חייהם היו עשירי תבל, האם כולם בנו וילה צמודת קרקע עם יכטה וקרנות בבנקים

סגורים בשוויץ, או אצל מאדוף... ובדיוק "שעה" אחת שאפשר לקנות בה עולם מלא, זה מה

שיפריע?? ד' הגדול, אני בטוח בצדקתי, אולי בבקשה תעשה שמישהו ימציא מסינג'ר ישר ללב,

אולי שם אצליח לברר את הענין לאביש' ידיד נפשי, שכל כך כל כך, - - -

\* \* \*

אמרו במסכת תענית (כא, א) שאילפא ורבי יוחנן למדו תורה וסבלו מעניות, אמרו אחד לרעהו נקום

ונלך לעשות עיסקא שירווח לנו מעול הפרנסה, והביאו סמך למעשיהם מהפסוק "אפס כי לא יהיה

בך אביון", תנהג בעצמך מעשה שלא יהיה בך עצמך אביון.

בדרך ישבו לאכל סעודתם ליד קיר שהיה רעוע, באו מלאכי השרת ושמע רבי יוחנן את שיחתם,

אמר מלאך אחד, נפיל את הקיר ונהרגם שעזבו את עסק התורה והולכים להתעסק עם סחורה.

אמר לו המלאך השני, נעזוב אותם שיש מהם אחד שעתיד לגדול ואין זמנו למוות.

מספרת הגמ' שרבי יוחנן שמע את שיחת המלאכים ואילו אילפא לא שמע את שיחתם. אמר רבי

יוחנן לאילפא אני חוזר לתלמודי, וביאר את חזרתו, אמנם יש פסוק שמחמתו יצאנו לעסקים, אבל

יש עוד פסוק "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" (דברים טו, יא), כאשר חזר רבי יוחנן ללמוד מינו אותו

לראש ישיבה. ואילו אילפא שחזר לאחר עסקיו, אמרו לו אילו היית שב בזמן היו ממנים אותך לראש

הישיבה.

ביארו המפרשים (ע"פ ביאורו של המהרש"א) איך יתכן שרבי יוחנן שמע את שיחת המלאכים

ואילפא לא שמע, הרי מבואר שאילפא היה גדול מרבי יוחנן. הביאור, המלאכים הכוונה ליצר הטוב

והיצר הרע של האדם, רבי יוחנן לא סגר את חלון ההזדמנות לשמוע לליבו, למצפונו, ולכן חזר. הבין

ש"לא יחדל אביון מקרב הארץ" אין הבטחה לאף אחד שיצליח בעסקים, הכל בדרכי ההשתדלות,

ואם יכול הוא לחזור וללמוד. זה הזמן. ובכך הציל את נפשו ואת נפש אילפא מחמת תביעת

המלאכים.

\* \* \*

שעה של עבודה.

לוותר, לא לוותר, לוותר, לא לוותר, לוותר, שיעור, לוותר, לא לוותר - - -

"אפס כי לא יהיה בך אביון"

???

אבל "לא יחדל אביון מקרב הארץ"

!!!

לבטים שעולים אצל רובם או כולם, לקום לשיעור לפני התפילה, אחר התפילה, מיד בתום העבודה, לנח ואח"כ לבא, מתי? מה כל יום?

"בזמן שעושים רצונו של מקום אביונים באחרים ולא בכם" (רש"י דברים טו, ד)

פתחנו עתה את חלון ההזדמנות – תחילת סדר נזיקין, שעה ביום להתחבר למקורות, לשוט בים התלמוד, נהפוך שעה אבודה לשעת עבודת הבורא, נעצור לשעה בטרדות החיים, ונטעם מצוף הבריאה, נשמע ונאזין לקול הפנימי הקורא בתוכנו, למצפון האישי.  
נחיה טל תחיה.