

כל המשפחה מחוברת סביב הזרף של אבא

מסרים מהדף היומי / פרשת בהר תשפ"ד / גליון מס' 106



עיצוב ייחודי
 להדפסה חסכונית
 מומלץ להדפיס
 ולחלק בעבודה ובקהילה

סעודה שלישית

השבוע למדנו בגמ':

דף פו.

"כמה ככרין דנרד למרי דיכי"

הגמרא השבוע מספרת: רבי שמעון בן חלפתא שסבל מהחום, ביקש מבתו שתניף עליו במניפה ובתמורה הבטיח לה כמה אלומות של בשמים, תוך כדי החלה לנשוב רוח קרירה, והתנא הגיב: "כמה אלומות של בשמים עלינו להעניק למשיב הרוח...!"

והוא לא רק משיב הרוח... הוא גם מוריד הגשם... מכלכל חיים, ורופא חולים, האם קלטנו פעם כמה קיבלנו בחינם? עיניים, פה ואף, שמש, אויר ונוף, הכל בחינם! ובכן, אלומות של בשמים אין מבקשים מאתנו, אך לפחות שנזכור להודות

המגיד ר' יענקל'ה גלינסקי סיפר: כשאושפז בבית חולים בא הרב שטיינמן לבקרו, המגיד מיהר לקום לכבודו ולהושיט לו כיסא, הרב שטיינמן התיישב מהורהר ושמע ממלמל: "ר' יעקב, הידעת כמה עשיר הינך?"; "לא" הגיב ר' יענקל'ה והמשיך בשנינותו הנודעת: "וחבל שאינני יודע... לו ידעתי הייתי תורם גם לשיבתו של הרב...". הרב שטיינמן המשיך: "הייתי עכשיו בביקור חולים אצל אחד מנדיבי עולם התורה, וזה אמר לי בכאב: 'חצי מהוני הייתי נותן כדי שאוכל לעמוד'; אילו ידעת כמה זה 'חצי מהונך', התרגש הרב שטיינמן... היית מבין כמה שווה יכולתך לעמוד..."

איך זה קשור אלינו?

העולם נברא בשבילנו, השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר בה, לא מבקשים מאתנו תמורת זאת דבר, מלבד - פשוט להודות!

יום שבת

השבוע למדנו בגמ':

דף פה.

"הואיל ולא קא מרחם ליתו עליה יסורין"

הגמרא השבוע מספרת: רבי יהודה הנשיא הולך בשוק, ועגל שנמלט משחיטה נצמד אליו ויילל בפחד, רבי השיבו לבית השחיטה, תוך שהוא אומר לו: "לך, כי לך נוצרת". בעקבות כך נגזרו עליו שנים של ייסורים קשים, "הואיל ולא ריחם" אמרו משמים "אף עליו לא ירחמו"

לכאורה רבי צדק, הן העגל נברא לשחיטה! אלא שמשמים קבעו: על הבוכה יש לרחם!!! גם אם שורת הדין מורה לשוחטו, רחמיו של רבי היו צריכים להתעורר מחמת בכיו

דורשי רשומות למדו מכאן כי גם אם נגזר על האדם חלילה גזירה קשה, אם ישכיל להתפלל בתחנונים, להזיל דמעה, יומתק דינו, ירחמו עליו!

במוצאי יום הכיפורים לחש החוזה מלובלין לתלמידו רבי בונם מפשיסחא: "רואה אני שנגזרה עליך עניות". רבי בונם נחרד, ומששב לביתו גילה כי הרבי צדק; בני ביתו חלו, עסקיו התמוטטו, וכאשר נסע לוורשא כדי לנסות לפעול לשיקומם, מצא שאין לו אף כדי תשלום למלון. בנקודה זו הוא נשבר ונטל את ספר התהילים, בכה מספר שעות, ואז, 'כמו בסיפורים' הופיע בחדרו שלוחה של גברת עשירה שהציעה לו שותפות בעסקיה, רבי בונם שב ללובלין כעשיר מופלג, והתייצב לפני הרבי, עוד בטרם פצה את פיו הגיב 'החוזה': "דמעות? על דמעות לא דיברנו!"

איך זה קשור אלינו?

"שערי דמעות לא ננעלו", חד וחלק, ננצל זאת.

ליל שבת

השבוע למדנו בגמ':

דף פד.

"חילך לאורייתא"

הגמרא השבוע מספרת: רבי יוחנן ירד לרחוץ בנהר הירדן, ולפתע מבחין בכריון מגודל העובר את הנהר בקפיצה; "כוחות שכאלו מתאימים ללימוד תורה!", פוסק רבי יוחנן, ומתחייב מבלי לחשוש: "קבל על עצמך עול תורה ואתן לך את אחותי לאשה". כך, ברגע אחד הופך ראש השודדים הנורא לאמורא קדוש ונורא - ריש לקיש!

בכך מלמדת אותנו הגמרא: הקב"ה נותן כוח לאדם, ובידו לבחור אם להשתמש בו - כדי להנהיג כנופיה, או כדי להיות אחד ממוסרי התורה. האדם נולד עם תכונות רעות וטובות, אך בעיקר עם כוח בחירה - אם ישתמש בתכונותיו לטובה הרי הם טובות, ולהיפך, אזי להיפך..

על האטום שמעתם? מסתבר שכן, ובהקשר שליילי... האמת היא הפוכה בתכלית: האטום הוא יסוד הבריאה, האטומים טומנים בתוכם אנרגיה עצומה, אלקטרונים המסתובבים סביב עצמם במהירות בלתי נתפסת, נויטרונים ופרוטונים המפעילים כוחות מגנטיים הנחשבים לחזקים בבריאה, לולי כוחות אלו לא היה יקום!!! אך היה מי שהשתמש בעוצמה האדירה והמבורכת הזו כדי לבנות מפלצת המסוגלת למחוק ערים שלמות בשניות! אותו כח, ותוצאות שונות - הוא בונה והורס, מחיה וממית

איך זה קשור אלינו?

גם אנו זכינו בכוחות שכאלו; הלוא הם מידותינו ותכונותינו, ביכולתנו לבחור אם לבנות בהם את העולם או חלילה להורסו, ובחרנו בחיים!