

כל המשפחה מחוברת סביב הזרף של אבא

מסרים מהדף היומי / פרשת בלק תשפ"ד / גליון מס' 114



עיצוב ייחודי
 להדפסה חסכונית
 מומלץ להדפיס
 ולחלק בעבודה ובקהילה

סעודה שלישית

השבוע למדנו בגמ':

דף כב.

"אנא ענישתי"

השבוע מספרת הגמרא על טרגדיה נוראה שאירע בזמן הגמרא, האמורא הקדוש רבי אדא בר אהבה השיב את נשמתו ליוצרה בפתע פתאום ליוצרה. כמה מהאמוראים התבטאו "בגללי הוא נענש", מאחר שחשו פגיעה מרבי אדא וקפידתם גרמה להסתלקות

האם התכוונו אותם אמוראים להתפאר חלילה בכך? כמוכן שלא, אדרבה, בתוספות מבואר שכל אחד מהם חשש לגורל עצמו, שכן 'מי שחברו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה'. דבריהם בוודאי נאמרו בחשש, לא בגאווה

כך הם הצדיקים, אינם שמחים שקפידתם הועילה, אדרבה מצטערים הם וחרדים הם על כך

אל חדרו של ה'בית הלוי' התפרץ קצב גס רוח. אמש הפסיד בדין תורה אצל הרב, ועתה התקיפו בצעקות ועלילות על כך שהוא מקבל שוחד וכו'. בני הבית הבחינו כי ה'בית הלוי' יושב בעיניים מושפלות ולוחש לעצמו "אני מוחל", אולם למחרת, כשהוביל הקצב שור למשחטה, התנפל עליו השור והרגו. השמועה באה לאזני ה'בית הלוי' הוא נחרד; "גרמתי למותו של אדם" - בכה. הן, רבי חיים הלוי, ניסה להרגיעו, הן כמו אוזניו שמע שהוא מוחל לו, אך ה'בית הלוי' לא התנחם. במשך כל השנה אמר קדיש על הקצב, ובכל שנה שמר על יום היארצייט שלו

איך זה קשור אלינו?

פגעו בנו, והפוגע בא על עונשו, אין בזה סיבה לשמחה, ממש לא, אולי להיפך

יום שבת

השבוע למדנו בגמ':

דף כב.

"קנאת סופרים תרבה חכמה"

השבוע אנו לומדים בגמרא: למרות שאסור לאדם לפתוח עסק ליד עסק דומה של חברו, כדי לא לקפח את פרנסתו, מלמד תינוקות מותר. מותר לאדם להיות מלמד תינוקות במקום שכבר יש מלמד תינוקות אחר, זאת לפי שהתחרות ביניהם תביא לברכה; כך אחד מהם ישתדל ללמד טוב יותר

הקנאה הינה מדה מגונה עד מאוד, אך בכל מה שקשור לקניין המעלות אין טובה ממנה. תחרות עם חבר תלמיד-חכם תגרום לי בוודאי להתאמץ להיות טוב יותר

בבית הבלתי נשכח שברחוב חנן 10, דרו זה לצד זה הרב אלישיב, גדול השקדנים, והחסיד הקדוש והפרוש רבי שמואל שפירא, מגדולי ה'עובדים' בברסלב. באחד הימים התפלא נכדו של רבי שמואל לשמוע ממנו כי "הרב אלישיב עשה אותי לחסיד ברסלב אמיתי..."; "הרב אלישיב?", לא הבין הבן, "גדול הדור הליטאי?", תמה. "אכן", השיב רבי שמואל, והסביר: "רבינו, רבי נחמן, מעורר הרבה על מעלת קימת חצות. שנים סברתי שאין הדבר ביכולתי, אך כשנוכחתי ששכני הרב אלישיב קם מדי לילה בשתיים, הבנתי שאף אני יכול לעמוד בכך ומאז אני קם בשעה זו". "נו!" אמר בתרועת נצחון "אז מי עשה אותי לחסיד ברסלב...?"

איך זה קשור אלינו?

ראינו מעלה או הנהגה טובה אצל חברנו? אין זו עבירה לקנאות בו על כך... אדרבה, ננסה גם אנו לנהוג כמותו

ליל שבת

השבוע למדנו בגמ':

דף כא.

"ומכניסין אותן כבן שית כבן שבע"

הגמרא השבוע מתארת: בתחילה היו נכנסים הנערים ללימוד תורה רק בגיל שש עשרה, ומשהתברר שמי מביניהם שלא היה מרוצה היה עוזב את המלמד בטריקת דלת... החלו ללמד את הילד כשהוא בן שש ושבע, זהו הגיל והזמן המתאים להרגילו ללימוד התורה, באופן ש'גם כי יזקין לא יסור ממנה'

למדנו מכאן ידיעה חשובה: בשנותיו הצעירות יכול האדם לרכוש הרגלים ותכונות חיוביות, אהבת תורה וחסד. הילדים ינצלו ידיעה זו לגדול, וההורים - לגדל

סיפר בנו של רבי בנימין מנדלסון, רבה הנודע של קוממיות: ילד הייתי, ובמשותב נעורים עליתי עם חבר על טרקטור וניסנו להתניעו. לפתע החל הטרקטור לנסוע, ורק בנס הצלחנו לעצרו. אבי ששמע על כך גער בי קשות על שובבותי. ימים מספר לאחר מכן נכנס אבא לבחון את ילדי כיתתי. בשאלה מסוימת הייתי היחיד שהשיב, וכשאחרים נכשלו עלה חיוך של ניצחון על פניי. בבית הוכיח אותי אבא בארוכה על אותו חיוך, והסביר לי: החיוך הזה חמור בעיניי יותר מהסיפור של הטרקטור... שכן משותב ילדות אינה מלווה את האדם לתמיד, אולם מידות רעות כן, ועתה הוא הזמן לעוקרן מהלב"

איך זה קשור אלינו?

שנות הילדות היקרות... יקרות כל כך שאמרו חכמים 'חבל שניתנו שנים אלו לילדים', נשכיל לנצל אותם היטב.