



עיצוב ייחודי  
להדפסה חסכונית  
מומלץ להדפיס  
ולחלק בעבודה ובקהילה

# כל המשפחה מחוברת סביב הזרף של אבא

מסרים מהדף היומי / פרשת שמות תשפ"ד / גליון מס' 86

מחפש שיעור או חברותא מתאימה?  
מעוניין להתחבר לקהילה בסביבה שלך?  
לברור רכז 'חלקי בקהילתי' באזורך:  
052-7600080

## סעודה שלישית

השבוע למדנו בגמ':

דף ס':

"אף על פי שגזילה משלם, רשע הוא"

הגמרא השבוע לומדת מפסוק שהמשתמש בממון של חברו נחשב כגזלן, למרות שבכוונתו להחזיר.

גזלן! כך מכונה בגמרא מי שעולה לאוטובוס ו'משלם אחר כך'... גזלן! כך מכונה מי שמשתמש בעיפרון של חברו ללא רשות, נוטל ממתק מתיקו של חבר, או כל גניבה 'קטנה' אחרת...

בביתו של ראש ישיבת מיר בארה"ב רבי שמואל בירנבוים זצ"ל אירעה טרגדיה נוראה: בנו רבי לייב, אברך משכמו ומעלה שהכל חזו לו עתיד מפואר, חלה ונפטר. רבי שמואל שב מההלוויה מלווה בקהל תלמידים המום. בטרם נכנס לרכב שהיה אמור לקחתו לביתו נעצר. מסתבר כי מאן דהו השאיל לו בהלוויה כפכפי גומי כדי שלא יצטרך לצעוד יחף על האדמה, וראש הישיבה האבל ביקש לברר: "מי הוא? עלי להחזירם לו!"; "רבי" אמר הנהג "ניסע לבית, ראש הישיבה יתאושש מעט, ואז נברר של מי הנעליים"; "ובנתיים אהיה גזלן?" סירב ראש הישיבה להצעה ונותר על עומדו. אחר חיפוש ממושך נמצאו הבעלים, הנעליים הוחזרו, וראש הישיבה המותש נכנס לרכב.

איך זה קשור אלינו?

הזהירות בממון אחרים, חובתנו היא! ניהור בה ולא נחפש לעצמנו כל היתר מדומה.

## יום שבת

השבוע למדנו בגמ':

דף ס':

"זה"מ דלא קרו ביה דרדקי"

בזמנים קדומים היו בתי הכנסת ממוקמים מחוץ לעיר, במקומות שוממים. הגמרא השבוע מזהירה שבזמן מגיפה אין להיכנס יחיד לבית הכנסת, משום שמלאך המוות מפקיד שם את כליו. להוציא מקרה שהתינוקות לומדים בו תורה. תורתם של תינוקות של בית רבן מונעת ממלאך המוות דריסת רגל.

המסר ברור: רצוננו בהגנה? ארץ ישראל וישיבה בסכנה? תורתם של תינוקות של בית רבן תמנע כל דריסת רגל למלאך המוות, בבית הכנסת, ביישוב ובכל מקום בארץ.

הרב בלוי, מזקני ירושלים של מעלה, לקה באירוע מוחי. חודשים ספורים שכב ללא הכרה, ולאחריהם לפתע התעורר. אט אט התאושש, עד שהחלים. בנו של ראש ממשלה ידוע ששכב באותה עת במצב דומה לאחר אירוע מוחי, הופיע בביתו של הרב בלוי בכדי להתעניין כיצד נחלץ ממצבו, אולי יוכל לעזור כך גם לאביו, אך הרב בלוי השיב: "לצערי לא אוכל לעזור לך, אין לכם את האפשרויות שלי"; "ביכולתי לשלם כל סכום!" - מחה הבן. "אין מדובר בכסף" - השיב היהודי הירושלמי, "יש לי מאתיים נכדים שמדי יום למדו בתלמוד-תורה ליכותי, האם יש לך אפשרות כזו?"! - שאל, ובנו של ראש הממשלה נותר ללא תשובה.

איך זה קשור אלינו?

תורתם של ילדים, נקיה מחטא היא, ומגינה עלינו, האם אנו דואגים ליידע אותם על כך? המבינים הם את גודל אחריותם?

## ליל שבת

השבוע למדנו בגמ':

דף נ"ט:

"חשיבי את לאיתאבולי אירושלים"

הגמרא השבוע מספרת על אליעזר זעירא שנהג לנעול נעליים שחורות כאבילות על חורבן ירושלים. בעיני אנשי ריש גלותא לא מצא הדבר חן: "וכי חשוב אתה מספיק כדי להתאבל על ירושלים?", שאלוהו, ובנתיים שמוהו במאסר, עד שיוברר שהוא אכן די חשוב להתאבל על ירושלים.

ואם אינו חשוב, מה בכך שמתאבל הוא על ירושלים? הרבי מקלויזנבורג מסביר: אדם פשוט מתאבל על בתי המפוארים של ירושלים, על חומתה האדירה; זהו זלזול במהותה של ירושלים! מעלתה של ירושלים הינה בקדושתה, בהיותה משכן לשכינה, ורק המכיר בכך רשאי להתאבל עליה.

זה מכבר חלף עלינו צום עשרה בטבת. לא מאוחר להבין שירושלים איננה אוסף של אבנים עתיקות, 'ירושלים הבנויה' תהיה, רק כשתהפוך ל'מכון לשבתך ה'."

מדינת ישראל קמה ומאן דהו נכנס לביתו של החזון איש: "הגאולה באה" קרא "שבנו קוממיות לארצנו!" החזון איש נאנח והשיב: "שניים גלו מהארץ בחורבן, האחד בן כפר, ולו כברת קרקע, תרנגולת ופרה, אותם איבד בחורבן. בקום המדינה, הוא חוזר לשדה, לתרנגולת ולפרה, לדידו באה הגאולה, אך השני גר בירושלים! הוא ראה כהנים כעבודתם ולוים כדוכנם! ראה כהן גדול בצאתו מקדש הקדשים! וכשגלה איבד כל זאת, הוא עדיין מצפה לגאולה השלימה, לראות בשב ה' ציון."

איך זה קשור אלינו?

אנו מקוים לגאולה, לגאולה השלימה, כש'מציין תצא תורה ודבר ה' מירושלים!.