

המקדש היה קיים היו אבותינו מקריבים על המזבח מנחה שהייתה עשויה סולת בלולה שבת, סמליות של מעין זכר למקדשי – לפחות על פי גישתו של ר' טרפון. בזמן שבית הזיקה בין שמן הזית שהודלק במנורת המקדש ובין נר שבת, קיבלה משמעות גדולה יותר על 'שולחנו של אדם' בערב שבת: החלות — מייצגות את הדגן, היין — את התירוש, מקדש שולחנו של אדם מכפר עליר. 4 לאחר שחרב הבית היה ייצוג סמלי של אותם יבולים שמן, ולתירוש — נסך: ׳בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם, ועכשיו שאין בית לאחר חורבן הבית ועם ההתעוררות המשיחית בימי מרד בר-כוכבא. במידה מסוימת קיבל נר בשמן; עם המנחה היה מובא גם נסך. במנחות אלו היה ייצוג לדגן — סולת, ליצהר —

הרבה בהלכה היהודית כסמל האורה והשלום, ומשום כך אין מתאים ממנו להדלקת הנר נקיה ובהירה, הוא אינו מפיץ ריח רע ואינו מרצד (תצלום 25). כמו כן יש לציין את סמליותו מעשי: תכונותיו של שמן הזית הן המתאימות ביותר להדלקת הגר בשל היותו זמין, בעירתו לגישתו של רבי טרפון ש׳אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד׳ ניתן להציע גם הסבר

ינרות, שבתחילה היו נרות שמן — מייצגים את היצהר.

שנועד ל'שלום בית' ו'כבוד השבת'.

ואושה בדרכים שונות לחדש את מעמדם ולבססו כסמכות הרוחנית הבלתי מעורערת." רבי בתפוצות. בשל חורבן המקדש והפגיעה ביישוב היהודי בארץ־ישראל ביקשו חכמי דור יבנה התורני שבבבל לזה שבארץ־ישראל — מתח על רקע פוליטי — למי תהיה ההגמוניה אפשר שביסוד המחלוקת בין רבי טרפון לחכמים עומר המתח הסמוי ששרר בין המרכז טרפון וחכמים אחרים, איש איש ושיטתו, מעלים על נס את הדלקת גר שבת כמצווה שיש לה זיקה לארץ־ישראל ומתוך כך מתחזק מעמרה כמרכז רוחני של יהדות התפוצות. נישת חטמים

מטעי הזיתים בארץ ישראל פגיעה קשה[®] ומשום כך התירו חכמים להשתמש בכל השמנים.[®] רבי טרפון מייצג נאמנה את עניינם של יהודי ארץ־ישראל בתקופתו, שכן שמן הזית היה יתן לראות בכך גם התחשבות בתנאים של כלל קהילות ישראל בתפוצות: דווקא משום מוצר שבו התפרסמה האר γ וממנה הוא יוצא לארצות שונות. 7 בעקבות מרד בר-כוכבא נפגעו

בכלי, מנחות צז ע"א; חגיגה כז ע"א.

.43 'הראובני, טבע, עמ'

ישראל מותר בשמן שומשמין ואסור בשמן זית׳ (בכלי, נדרים נג ע״א) וראה דברי רש״י שם. על ייצוא שמן הזית על מעמדו הרם של שמן הזית בארץ ישראל וחשיבותו העצומה ניתן ללמוד גם מן ההלכה: זהנודר מן השמן בארץ־ מארץ־ישראל, ראה עמר, מזון, עמ' 19. ראה אלון, ב, עמ' 75-77. מגמה זו התחזקה בעקבות התוצאות הקשות של מרד בר כוכבא, ראה בבלי, ברכות סג ע"א-ע"ב. על עיבור השנה,

ירושלמי, פאה פ"ז ה"א, כ ע"א; אופנהיימר, עמ' 43-42.

.29 לוין, תולדות, עמ' נ"ז; גילת, עמ'

שמדובר ברשימת מוצרים שתפוצתה חורגת מגבולות הארץ ולפיכך פרק זה אינו משקף שאלת השאלה: האם מדובר דווקא בחומרים שהיו מצויים בארץ־ישראל באותה תקופה או: שמא הללו נבחרו בקפידה בהתאם לשיקולים מנחים מוגדרים שהנחו את חז"ל. כמו-כן משנה מעלה מספר שאלות: מדוע נזכרו דווקא חומרי בעירה אלה, האם הדבר מקרי או מציאות ריאלית שנהגה בימיהם בארץ ובתפוצות. עיון ברשימת השמנים והפתילות שנזכרו -זפרק 'במה מדליקין' נכתב על-ידי חכמי המשנה בארץ־ישראל והוא משקף, ללא ספק, מדוע נזכרו דווקא שמנים ופתילות אלה? בהכרח את הריאליה הארץ־ישראלית של תקופת המשנה.



בנר (ובהדלקה)'.² בדברי המדרש ניתן למצוא הדים לשיטת רבי טרפון בהקבלה שבין נר בוכבא, ש׳אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד׳; ' ונימוקו של רבי בך סבר רבי טרפון, מראשי התנאים שחיו בתקופת מרד בר מעץ הזית. עץ זה נפוץ מאוד בכל רחבי ארץ ישראל, שהרי שרפון: 'הרי מצינו שחבב הקב"ה שמן זית יותר מכל השמנים שמן זית זך כתית למאור להעלות גר תמיד" (שמ' כז, כ), ובשל המאור בבית המקרש, שהרי למנורה זו נבחר השמן המשובח להשתמש בו. שמן הזית נחשב למשובח ובו הדליקו את מנורת יא ארץ זית שמן ודבש' (דב' ח, ח), ובשל זמינותו הירבו לצרכי מאור נעשה שימוש בארץ ישראל בשמן הזית שהופק הזך ביותר, ככתוב: "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך" גישת רבי טרפון

והיפה נותן בתבשיל. ובאהל מועד ובמקדש לא היו עושין כן, אלא זך כתית דגים או שאר שמנים אלא בשמן זית, לפי שהזית סימן אורה לעולם... שמן שמן זית זך כתית למאור — למה לא שמן אגוזים ולא שמן צנונות, ולא שמן זית זך כתית למאור — בנוהג שבעולם, אדם אם יש לו שמן רע מדליקו בנר, למאור, והשני (באיכותו היו נותנין) למנחות.

שבת ובין המנורה שבמשכן ובמקדש:

משנה, שבת ב, ב.

תנחומא, בהעלותך, א.

תנחומא, תצוה, ו. השווה ויקרא רבה, פרק לא.

כל אחד ואחד מקרב חומרי הבעירה שנכללו במשנה מהווה כפי הנראה נציג טיפוסי של שמנים אחרים בעלי תכונה דומה. כך משתמע מדברי הרמב״ם בנוגע לשמן הקיקיון: ׳וכיוצא

בו משאר שמנים שהם עבים.'¹³ משנת יבמה מדליקין׳ משקפת באופן ברור את המגוון העצום של חומרי הבעירה שבהם עשו שימוש בני התקופה. הללו ניצלו כמעט כל חומר טבעי אפשרי לצרכיהם. רשימת חומרי הבעירה שנזכרו במשנה אינה מקרית, אלא נבחרה בקפידה על ידי חכמים מתוך כוונה להורות הלכה לכלל ישראל. מאותה רשימה ניתן ללמוד שחז"ל גילו דאגה, אחריות והתחשבות בצרכיהם של כל היהודים באשר הם, וכך למעשה הבטיחו את קיומה של מצוַת הדלקת נר שבת, שמפאת הקושי בהשגת חומרי בעירה זמינים עלולה הייתה להיפגע.

13 הרמב"ם למשנה שבת ב, א.

[127]

176, CMC LEV-HEV 19/1, 19/2, SKY RM, NG, L. AM.

שימציון תצא תורה׳ ביקשו חכמים לאפשר לכל היהודים באשר הם לקיים את מצוַת הדלקת נר שבת כהלכתה, גם אם לא מצוי היה אצלם שמן זית. את הגישה זאת היטיב לבטא רבי יוחנן בן נורי, מראשי הדור בגליל בימי ה׳פולמוס של קיטוס׳ ובתקופה שלאחר מרד בר-כוכבא:

עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר: מה יעשו אנשי בכל שאין להם אלא שמן שומשמין, ומה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים, ומה יעשו אנשי אלסנדריא שאין להם אלא שמן צנונות, ומה יעשו אנשי קפוטקיא שאין להם לא כך ולא כך אלא נפט? אלא: אין לך אלא מה שאמרו חכמים אין מדליקין, ומדליקין בשמן דגים ובעטרן. רבי שמעון שזורי אומר: מדליקין בשמן פקועות ובנפט.

נראה שאין הדבר מקרי שרבי יוחנן בן נורי מייצג כאן את עמדת חכמים: שלא כרבי טרפון שהיה עשיר מופלג,'' היה רבי יוחנן בן נורי, כמו חכמים רבים בימיו, עני מרוד ומשום כך היה מודע לקשיים שעמדו בפני המון העם בבואם להדליק נר שבת.

מלמר שמקורם בבתי גידול מגוונים לצד חומרים המצויים בקרבת מקום משכנו של האדם: שמוצאם מן החי הם החֵלב, האליָה והשעווה. את שני הראשונים הפיקו מן הצאן, ואילו את פתילת המדבר, ירוקה שעל פני המים ומינרלים שונים כדוגמת הזפת. חומרי הבעירה שהופק בתהליך זיקוק (עטרן) ועוד. גם פירוט הפתילות וחומרי הבעירה שנאסרו על ידי חז"ל כך, למשל, ניתן למצוא חומרי בעירה מן החי (שמן דגים), מן הדומם (נפט), מן הצומח יש בה ייצוג לכלל חומרי הבעירה שהיו קיימים בתקופתם בכל מצב צבירה ומכל בית גידול. והפתילות מלמד שלא זו בלבד שהיא משקפת את המציאות בתפוצות ישראל הרחוקות, אלא בעירה אלה היו שכיחים באותם האזורים. זאת ועוד, עיון מדוקדק ברשימת השמנים ובקפודקיה — הנפט. המקורות הרומיים שנכתבו בתקופת המשנה מעידים על כך שחומרי במצרים היה שכיח שמן צנונות, בכבל — שמן שומשומין, בפרס — שמן אגוזים שנזכרו מייצג קהילה יהודית שבמקום מושבה התקיימה תרבות חומרית שונה מזו שהייתה מסיפור אגדה על ייבוא שמן זית בכמות עצומה מגוש חלב ללודוקיא. 12 כל אחד מן המרכזים בבל, פרס, מצרים ואסיה הקטנה. באזורים אלה לא היה שמן הזית דבר מצוי. כך עולה רבי יוחנן בן נורי מזכיר ברבריו את ריכוזי היהודים החשובים ביותר בתפוצות בימיו: בארץ־ישראל. הדבר בא לידי ביטוי גם בזמינות חומרי הבעירה והשמנים בכל אזור ואזור: השעווה — מן הדבורה, המייצגת את החרקים.

ו בבלי, שבת כו ע"א.

^{.309-308} אלון, א, עמ'

ו תוספתא, שבת, ב, ג; בבלי, מנחות פה ע״ב.